

Sjukhuspastor Carl-Axel Sköldebergs verksamhetsår på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 2018

Ett år av stora förändringar och nyskapande med avslut och flytt från gamla Elevhemmet och där vår huvudverksamhet med expedition och andaktsrum flyttas från GKS till NKS.

Ett långt 48 år yrkesverksamt liv går in på sitt slut vid årsskiftet.

Stora förändringar och oro märks i personalen och efterfrågan på reflektion, stödsamtal mm ökar. En prioritering får göras.

Ständigt i den högspecialiserade vården är vi mottagande sjukhus för de svåraste och största trauma. Därför blir det beredskap och uttryckningar till samtliga akutvårdsavdelningar, NIVA, CIVA, AVA, vuxen och barnakut, Biva, ECMO, THIVA, HIA m fl-

Ärendena varierar med patient, närstående eller personalstöd.

Vid mer plötsliga dödsfall sker visning och avsked på rättsmedicin i de vanliga och väntade på patologen och i kapellen.

Minnesstund med personal har det varit vid flera tillfällen

Varje vecka har jag under året besökt och följt barn och familjer på barnonkologen. På listan över patienter får man en överblick och ser om patienten vårdas i hemmet med hjälp av SABH, Lilla Ersta eller på annan vårdavdelning och kan på så sätt följa barn och familj. Genom att kontaktuppgifter finns i Barncancerappen är det också lättare för både tonåringar och familjer att SMS:a eller höra av sig vid önskan om samtal eller fråga. Ett genomsnitt på 12 – 15 samtal/ vecka där vissa tränger djupare och verkligen berör de djupaste livsfrågor.

Avsked och begravning av barn från Neonatalavdelningen på Solna kyrkogård samt Järfälla kyrka.

Etisk reflektion personal på Barn 12, BIVA, ECMO, A24A

Grupphandledning med teamet var 3.e vecka, en mental friskvård för att orka med.

Sjukhuspastorernas representant i Stockholms Frikyrkoråd med 8 ordinarie sammanträden/ år. Min och vår gemensamma arbetsgivare vilken under året fått ta emot arbeta med två pensionsavgångar samt en avslutad tjänst samt nytillsättningar.

Reflektion månatligen på CIVA samt HHL 8ggr

Många olika sammanträden och planeringsträffar inför och under flyttkarusellen gällande NKS

Särskilda inköpsrundor till IKEA, Claes Ohlsson m fl. till de nya arbetsrummen och andaktsrummen på NKS.

Utbildning och undervisning för nyanställda samt särskilda tillfällen angående Barn och död.

Vigsel vid 3 tillfällen

Krisdop vid 3

Equmeniakyrkan riks inbjöd till en heldag för institutionssjälavården.

Många olika Rundor till främst barnavdelningar, med reflexänglar, påskägg, ljus i allhelgonatiden, kamelvandring vid jultiden.

Bröd från Vetekattens konditori får vi som "kyrka" ta emot varje dag. Detta ser vi till att det kommer patienter och anhöriga till del. på de flesta av sjukhusets avdelningar. Många är de spontana och ofta djupare samtal som uppstår i alla de dagliga möten som blir på t ex strålenheten, dialysenheten och många andra avdelningar.

Informationsrundor med viktiga telefonnummer samt broschyrer till samtliga avdelningar.

Kollegialt utbyte med pastorskollegor samt bla sjukhuspräst Daniel Brattgård emeritus.

Planeringsdygn på Marielund med 30 sjukhuspastorskollegor från riket i stort.

Ett flertal luncher och enskilda samtal med chefer och olika ledande personer inom sjukhuset.

Deltagande i matkvällar arrangerade av Barncancerfonden på Barn 12 där samtal med föräldrar och barn blir mkt naturliga och berörande.

Introduktion av min efterträdare sjukhuspastor Ingela Freed.

Att som avslutning få flytta in och ta i anspråk de nya rum för stillhet som sjukhuset ställt till förfogande för den andliga vården – är stort!

Invigningen som skedde den 15 november går till historien med den goda och stora uppslutningen av alltifrån Sjukhusdirektör Annika Tibell, representanter från de stora religionerna och de olika kristna kyrkorna med bl a Stockholmsbiskopen Eva Brunne... Mingel, föreläsning om existentiell hälsa av Cecilia Melder samt uppskattad mångreligiöst panelsamtal.

Aldrig tidigare i Sjukhuskyrkans historia har "vår verksamhet" kommit så i blickpunkten och funnits så lättillgänglig som den är på NKS. Det bästa tänkbara läge, där all personal fått se och besöka våra lokaler i stora entréhallen Eugeniavägen 3.

Som jag ser det är församlingarnas möjligheter så stora och unika att jag inte kan finna det större och bättre än NU.

Välsignelse över Sjukhuskyrkan i alla dess dagar och över mina kollegor som oförtröttligt fortsätter att möta och tjäna de människor som söker och ber.

Stockholm 29 december 2018

Carl-Axel Sköldeberg